

Χαιρετισμός του Χρήστου Μαρμαρίκα, Πολιτικού Μηχανικού MSc, Αν. Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στο Ανοικτό Σεμινάριο του Έργου « A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood hazard Prevention» (Θεσσαλονίκη 30 Οκτ. 2015) :

Με την ευκαιρία της παρουσίασης του Έργου «A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood hazard Prevention», θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημαντικό, κατά την άποψή μου, ζήτημα που αφορά τα Έργα αυτού του είδους.

Αναφέρομαι στο ζήτημα της αξιοποίησης των παραδοτέων των προγραμμάτων αυτών ή καλύτερα των αποτελεσμάτων τους. Δυστυχώς τα αποτελέσματα αξιοποιούνται συνήθως σε πολύ μικρό βαθμό. Όταν τα Προγράμματα αφορούν και τη δημιουργία υποδομών ή την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών στοιχείων, όπως για παράδειγμα οι σταθμοί μέτρησης της ποιότητας των υδάτων ή μέτρησης πλημμυρικών παροχών, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για πιθανή καλή αξιοποίηση των προγραμμάτων. Όταν όμως αναφερόμαστε σε παραδοτέα που αποτελούν μελέτες ή άλλες επιστημονικές εργασίες, τότε η αξιοποίησή τους επαφίεται στο ενδιαφέρον των εταίρων του προγράμματος ή των Υπηρεσιών του Δημοσίου ή άλλων φορέων που λαμβάνουν, με τον ένα ή άλλο τρόπο, γνώση των προγραμμάτων και των παραγόμενων μελετών, ερευνών κλπ. Κι όμως πρέπει να σκεφθούμε ότι για την εκτέλεση των Έργων αυτών δαπανώνται χρήματα, τα οποία, συν τοις άλλοις, στην εποχή μας σπανίζουν.

Άρα, καθήκον τόσο των εταίρων όσο και των Υπηρεσιών, που αποτελούν τους δυνητικούς χρήστες των παραγόμενων εργαλείων, είναι να υπάρξει προσέγγιση, συνεργασία και συντονισμός μεταξύ τους για να βρουν τους δόκιμους τρόπους να ωφεληθεί η κοινωνία από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων.

Παράλληλα πρέπει να τονισθεί ότι η ενασχόληση με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποδίδει στις Δημόσιες Υπηρεσίες ένα πλήθος ωφελειών, στο βαθμό που η Διοίκησή τους και τα στελέχη τους αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα των ωφελειών και τις επιδιώκουν. Τέτοιες ωφέλειες είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας, που είναι απαραίτητη για την επιστημονική πρόοδο των στελεχών, και επίσης η καλλιέργεια της εξωστρεφούς λειτουργίας των Υπηρεσιών, που επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης και συνεργασίας τους με άλλες συναφείς Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι περιπτώσεις των σεισμών, των κατολισθήσεων και των πλημμυρών, που είναι φαινόμενα με τα οποία ασχολήθηκε το συζητούμενο Έργο, ανήκουν στον τεχνικό τομέα και σ' αυτόν της πολιτικής προστασίας, δηλαδή σε τομείς που είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι για την περιοχή μας και για την ασφάλεια των πολιτών. Από την ανάγνωση στην ιστοσελίδα του Έργου του σχετικού υλικού που έχει παραχθεί, φαίνεται ότι το υλικό αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο για τις Υπηρεσίες και του φορείς που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά.

Εμείς, ως Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, εκφράζουμε την επιθυμία και την πρόθεση για την αξιοποίηση των εργαλείων του Έργου. Ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία με τους εταίρους του.